

'Women are from heaven and men too'

Een praktische toepassing van 'Een Cursus in Wonderen'

Mannen & Vrouwen workshop op 24 - 26 januari 2020

De vrouwen workshop

De wereldgeschiedenis van vrouwen gaat langs een lange weg van onderdrukking en misbruik. Sociale hervormingen hebben grote veranderingen gebracht en op een intellectueel niveau weten we misschien onze waarde. Echter, emotioneel dragen we bewust of onbewust een gevoel van tekort en schaamte met ons mee. Velen van ons werken hard om dit tekort goed te maken. We willen voor iedereen alles zijn. We identificeren ons met de rollen die we spelen: moeder, dochter, minnares, carrièrevrouw en welke rol dan ook in onze nimmer aflatende zoektocht naar waardering buiten ons. En toch, het is nooit genoeg. Zo blijven we klein en krachteloos, vervuld van zelfhaat.

Deze workshop is ontworpen om vrouwen de ervaring te bieden wie zij in essentie zijn. Dit is een gelegenheid om te herdefiniëren wat het betekent een geïnspireerde vrouw te zijn met een heilige passie en betekenis. Een moment om jezelf te bevrijden voor een leven van viering en toewijding.

Deze workshop geeft je de sleutel om de zelf gekozen gevangenis te openen door je te verbinden met de ervaring van wie jij werkelijk bent. Dan voelt het leven licht en gemakkelijk en ben je zeker van je ware aard en je innerlijke kracht. Vanaf deze plek geef je vanuit je authentieke zelf aan je omgeving. Je wordt pro-actief in plaats van reactief.

Hoewel de workshop gescheiden is van de mannen, is aan het slot een helende ceremonie met de mannen. Na dit weekend ga je in een nieuwe richting met een dieper bewustzijn en een grotere helderheid over al je relaties.

De vrouwen workshop wordt gegeven door Jane Tipping samen met Ine Tuerlings.

De mannen workshop

De wereldgeschiedenis van mannen gaat langs een gruwelijke weg van oorlog en vernietiging. Van moord, roof en verkrachting. De van generatie op generatie opgebouwde schuld verbergen we achter een masker en we ervaren de wereld als een gevaarlijke plaats. Wat is deze schuld en waarom hebben we er last van? Waarom schamen wij ons voor wie we werkelijk zijn? Drukt de schuld van onze vaders en alle andere mannen die verantwoordelijk zijn voor de gruwelijkheden van de 20e eeuw zo zwaar op onze schouders? Voelen wij ons daarom schuldig, angstig of boos en hebben een masker nodig om ons achter te verbergen? Is dat de reden dat we hard werken? Proberen we iets goed te maken? Maar wat we ook doen. Onze ervaring is, dat het nooit genoeg is, nooit goed genoeg.

Ergens tussen ons masker van zo verdomd aardig zijn maar onzichtbaar en het pantser van stoer zijn maar alleen, is het gezicht van een man die werkelijk eerlijk, werkelijk zeker en werkelijk liefdevol is. Alleen vanuit deze onschuld kun je authentiek dienstbaar zijn aan je omgeving. Alleen vanuit deze plek kun je een gevoel van richting, doel en betekenis ervaren. Hoewel de workshop gescheiden is van de vrouwen, is aan het slot een helende ceremonie met de vrouwen. Na dit weekend ga je in een nieuwe richting met een dieper bewustzijn en een grotere helderheid over al je relaties. De mannen workshop wordt gegeven door Paul Goudsmit samen met Nige Atkinson, auteur van Odd Man Out.

Praktische informatie

- Aankomst 24 januari 2020 vanaf 12.00 uur, start om 13.00, einde 26 januari 2020 om 17.00 uur.
- Verblijf intern te Orvelte, Drenthe, Kosten € 390,- all-in, Als je aanmeld in 2019, € 490, in 2020
- Aanmelden voor deze bijzondere workshop per ommegaande mail.
- Definitieve aanmelding door € 100 (of gehele bedrag) over te maken op
- IBAN NL05 RABO 0170 2390 39 t.n.v. Inspirational Communication Unlimited onder vermelding van: '*mannen*' of '*vrouwen*' 2020.'